



Kære alle sammen

Så er sommerferien endegyldigt forbi. Her på Spjellerup Friskole har vi allerede været i gang i en uge, og det syder af aktivitet under emneugen "Du store verden". Hvorvidt sommeren også er helt forbi, eller om den nogensinde nåede frem til vores himmelstrøg vil jeg være usagt, men vi kan vel ikke prale af at vi har haft den tørreste af slagsen.

I dag sad jeg og læste en artikel fra Dagbladet, hvori skolelederen fra Store Heddinge skole giver udtryk for at man fravælger fællesskabet og forskelligheden hvis man fravælger folkeskolen og lader sit barn starte på en friskole. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg finder det meget væsentligt, at folkeskolen stadig er grundstammen i den danske grundskole, men når jeg ser på vores skole, så ser jeg ikke andet end et varmt fællesskab, der bygger på en sammensætning af vidt forskellige elever. Bortset fra, at vi som landsbyskole ikke har nogen tosprogede elever, så afspejler skolens elever i allerhøjeste grad det omkringliggende samfund. Hvis der er nogen, der mener noget andet, taler de imod bedrevidende.

Der er ingen tvivl om at folkeskolens situation er presset på nuværende tidspunkt. Kommunerne har svært ved at få styr på budgetterne, og da folkeskolen fylder omkring 20% i budgettet, er det naturligt at den også kommer til at holde for, når der skal spares. Problemet med de besparelser som der lægges op til er, at man kan frygte at de hurtige politiske løsninger kan blive hovsaløsninger, der i stedet for at løse pædagogiske problemstillinger kommer til at skabe nye, der fremadrettet økonomisk belaster økonomien yderligere. Man lukker skoler, der fungerer godt, og byder ind med løsninger, der blot udspringer af regnemaskinens tørre tal. Tal er taknemmelige for dem der ønsker at finde begrundelser for at handle, og de pædagogisk begrundede ændringer er en mangelvare, når der skal argumenteres for strukturændringer.

Grunden til at vi synes at vi lykkes med vores lille fælles friskole er, at vi har friheden til sammen at finde de løsninger, som vi finder rigtige at tage, og at budskabet er at vi vil lave den bedste skole ud fra de pædagogiske tanker vi har. Her er det er vigtigt at påpege, at vi ikke har en krone flere penge pr. elev end de har på de kommunale skoler.

Videreudvikling af skolens IT område

I vores værdigrundlag har vi lagt vægt på, at vi vil have fokus på at IT i undervisningen får en central plads på Spjellerup Friskole, og dette er vi i fuld gang med at realisere. Her i foråret har vi investeret i en større udbygning af vores trådløse netværk, så det kan leve op til de større krav vi oplever på skolen. Mange af vores ældre elever medbringer nu deres egen bærbare pc og det giver os, på en helt anden måde mulighed for at arbejde med it i undervisningen.

Der er nu kun få elever, der ikke medbringer deres egen PC blandt de ældre elever, og vi har indkøbt elevskabe, som eleverne kan leje. I den nærmeste fremtid investerer vi i nye bærbare computere, så alle klasserne kan få muligheden for at benytte tidssvarende computere i undervisningen og vi opsætter flere strømstik i en del af lokalerne, så eleverne kan oplade deres computere. Vi har også indkøbt spændende nyt pædagogisk software, så vi er på forkant med at inddrage It som et naturligt pædagogisk værktøj i undervisningen, og vi har endelig indkøbt flere projektorer og kameraer til undervisningen. Mange af de gamle stationære computere har vi til gengæld skrottet, idet de ikke passer ind i den undervisning, som vi gerne vil videreudvikle på skolen. Alt i alt føler vi os godt rustet til at arbejde med ny teknologi på Spjellerup Friskole.

Friskoletanker og forældreinvolvering

Vi har haft mange områder, som I det forløbende år har gjort, at vi i dag er nået meget langt med skolen, men specielt den store forældreopbakning, som vi har følt gennem hele året, gør, at skolen idag fremstår utroligt flot og velholdt. Der er selvfølgelig nogle ildsjæle, der er gået forrest i dette arbejde, men generelt er der også mange der på den ene eller anden måde har taget del i dette praktiske fællesskab på skolen. For dem, der af den ene eller anden grund endnu ikke har været med vil jeg opfordre jer til at give jeres bidrag til fællesskabet. I skal vide, at det gør en stor forskel for jeres barns skolegang og alle andre omkring Spjellerup Friskole.

Lejrskolen

Juni måned i år tog hele skolen til Kongelejren på den allerførste fælles lejrskole. Det blev på alle måder en utrolig dejlig oplevelse, og det skabte yderligere grobund for at oparbejde et vigtigt fællesskab både blandt eleverne og hos personalet. At der samtidig var så stor opbakning i forældregruppen for også at deltage om fredagen var helt overvældende dejligt. Nogen kom og spiste med, mens andre overnattede til dagen efter. Tusind tak for det store fremmøde.

Lejrskolen blev så stor en succes, at vi med det samme besluttede at det skulle blive en tilbagevendende begivenhed. Til næste år har vi derfor igen booket Kongelejren, og er klar til at drage af sted mod Nordsjælland. Den eneste ændring er, at vi næste år tager af sted tirsdag, den 5. juni og drager hjem igen fredag den 8. juni kl. 10.00. Vi ved godt, at den sidste aften med forældrene så bliver fra torsdag eftermiddag og at dem der kan, så skal overnatte til fredag morgen. Lørdag er det Sankt Hans aften og personalet er i forvejen hængt op på en del lørdage i løbet af året. Derfor har det ikke været praktisk muligt at lægge det om fredagen. Vi håber, at den meget tidlige udmelding gør det muligt for endnu flere at deltage.

Kalender og tidlig information

En af de helt store udfordringer i det forløbne år, var at vi hele tiden skulle forholde os til noget nyt. Vi havde ikke noget der hed, "sådan plejer vi da lige at gøre". Resultatet blev derfor også, at der var en del, som vi skulle forholde os til på kort sigt, og at vi nogle gange desværre fik meldt aktiviteter og invitationer lidt sent ud til jer forældre. Nu har vi haft et helt skoleår, og den erfaring, som vi allerede nu kan trække på gør det muligt at udmelde de allerfleste af vores aktiviteter allerede her i starten af skoleåret.

På Forældreintra kan I allerede nu se en meget mere detaljeret aktivitetskalender, og vi håber meget at det giver jer forældre en bedre mulighed for at planlægge jeres hverdag og at det bliver lettere at deltage, når der sker noget vigtigt på skolen. På spjellerup Friskole er dørene i øvrigt altid åbne, og I er mere end velkomne til at komme på besøg. Giv blot et lille praj forinden. Hver gang vi har afslutninger i forbindelse med ferier er alle meget velkomne til at deltage.

Spjellerup Friskole udgiver CD

Lige før sommerferien, frigav vi vores allerførste CD. Tomas havde i løbet af skoleåret lavet en lang række rigtig gode ørehængere sammen med eleverne, og vi blev enige om, at de var så gode, at vi simpelthen måtte udgive dem. Rigtig mange har bestilt denne CD, så vi nu kun har nogle enkelte eksemplarer tilbage. Hvis I vil bestille en CD, skal I blot skrive til mig, så leverer jeg den gerne. Vi regner helt sikkert med, at det ikke bliver den sidste CD vi udgiver på skolen, og nu hvor vi også har fået ansat Mette, der også er musiklærer, så tegner der sig også en stærk musisk profil på skolen.

Det var så hvad jeg havde valgt at skrive om i dette nyhedsbrev.

Mange venlige hilsener

Jan Glerup
Skoleleder